

Op bezoek bij Betty Depret, de nieuwe voorzitter van het OCMW in 2008

Onze redacteur noteerde van haar volgende beschouwingen

“Vanuit mijn zeer diep sociaal gevoel en met grote moed ging ik begin 2007 aan de slag als voorzitter van het OCMW Lubbeek.

Maar snel werd ik met mijn neus op de realiteit gedrukt : Het OCMW beheren is geen eenvoudige taak! Ik werd onmiddellijk ondergedompeld in de probleemwereld die eigen is aan Lubbeek : schrijnende armoede, honger en gebrekkige behuizing bestaan ook hier , in een van de rijkste gemeenten van Vlaanderen.

Het blijkt ook geen sinecure te zijn , erevoorzitter Eric de Néeff te vervangen. In 24 jaar voortreffelijk bestuur, heeft hij een goed draaiend en bedrijvig OCMW achtergelaten, met talrijke diensten en hulpverlenende programma's.

Terugblikkend op een goed jaar ervaring in de functie, kan ik volgende bedenkingen maken:

* Dagelijks dienen centimetersdikke dossiers doorgenomen te worden. De wetgever is immers zeer gul met wetten en verordeningen, decreten en aanbevelingen. Vaak zijn ze onduidelijk en met elkaar tegenstrijdig, wat een rem is op de goede werking van de instelling. Voor sociale actie blijft dan minder tijd over.

*Mijn eerste nieuwe project was de” mantelzorgpremie”. Dit is een premie die de zorgbehoevende kan aanvragen om een kleine vergoeding te betalen aan wie voor hem zorgt, zodat hij of zij langer thuis, in de vertrouwde omgeving, kan verblijven, wat ook een ontlasting betekent voor de veel duurdere ziekenhuis- of bejaardentehuissector.

*Wij van het OCMW doen ons uiterste best om de noodlijdende burgers van Lubbeek steeds goed te ontvangen en te woord te staan. We geven de nodige raad en helpen, eventueel financieel en geven de nodige steun via ondermeer poets hulp, klusdienst, of bejaardenzorg .

*Wat vaak vreugde schenkt aan mijn werk, is het nieuws dat dankzij onze tussenkomst, de zon voor veel cliënten weer is gaan schijnen. Ze hebben een nieuwe kans gekregen in de maatschappij en hebben een nieuwe start genomen. Zulk nieuws smaakt lekkerder dan een glas zuiderse wijn op een zonnig terras.

*Het dienstencentrum gonst van de culturele en sociale activiteiten. Ze staan open voor iedereen die tijd en belangstelling heeft. Daarnaast hebben we er een fantastisch restaurant, dat alom zeer geapprecieerd wordt.

*Nadat we gezorgd hebben voor een betere behuizing voor de sociale dienst, voor nieuwe kantoren en ontvangstruimten , staat er een nieuw en groot project op stapel : de uitbreiding van de Service Flats.

Dit is dan wat mijn werk zo boeiend maakt : elke dag, elke periode brengt nieuwe uitdagingen. Elke uitdaging vraagt nieuwe antwoorden. Ik zal nog lang mijn creativiteit kunnen botvieren.